

Hallo lieve Spookies – 85

Afgelopen zaterdag was het feest in de sportzaal,
De Spookies hadden Pietentraining, favoriet van allemaal!

Wat waren de kinderen toch mooi verkleed en blij,
Pieten in alle kleuren, zelfs hulp-Sinterklaas was er bij!

Als eerste deden ze een stopdans met muziek van de Sint.

Stilstaan en weer dansen, heel knap van ieder kind!

Daarna waren er wel vier spelletjes om te doen,
Wie beheerst alles en wordt een echte pietenkampioen?

Eén oefening begint met kruipen onder de mat,

Maar pas op, er liggen obstakels op je pad!

Klim zorgvuldig onder, door, of over de materialen,
En maak met je fopcadeautje een doelpunt bij de palen.

Bij memory mik je op alle korfbal-, Sint- en Pietenparen

Met pittenzakjes zodat je ze allemaal kunt sparen.

Echte Pieten hebben natuurlijk een heel goed geheugen

Waar de kinderen wonen die zich op pakjes verheugen.

Verderop kon je bij de kasten en banken proberen,

Om als een echte piet op de daken te balanceren.

Sint kon zien dat alle pakjes daar de korf in gingen,
En dat kinderen zelfs van de kast af durfden te springen.

Als laatste kwamen de Spookies bij het wandrek aan,
Waar ze met een fopcadeautje omhoog mochten gaan.

Klimmen en klauteren, en bovenin kon iedereen
Een pakje mikken in de korf of de schoorsteen!

Wauw wat deed iedereen dat ontzettend goed!
Ja, onze Spookies kunnen alles wat een Piet doet.
Sinterklaas dacht na over hoe hij ze kon belonen,
Al die vrolijke toekomstige korfbaliconen.

BONK, BONK, BONK, wat een kabaal!

Er werd geklopt op de deur van de gymzaal.

Er lagen zomaar twee grote zakken op de stoep,
Met een diploma, gedichtje en lekkers voor de hele groep.

De Pietentraining van Avanti was weer een groot festijn.

Iedereen had het naar zijn zin, groot en klein.

Hopelijk blijven we elke zaterdag plezier maken met elkaar,

En dan roept Sinterklaas: “Tot volgend jaar!”

<https://avantikorfbal.nl/wp-content/uploads/2025/12/Spookies-Sinterklaas.mp4>