

Hallo lieve Spookies – 95

Zaterdagochtend begon heerlijk met een zonnetje en alle kinderen hadden weer zin om te komen trainen.

We begonnen met een gezamenlijke warming up en zijn toen weer gaan splitsen.

Met de kleinste Spookies zijn we weer begonnen dat ze moesten rollen met de grote bal en andere kinderen moesten tikken. Daarna zijn we begonnen om het verdedigen en een actie maken een beetje te oefenen.

Er waren 2 verdedigers (krokodillen) die de kinderen moesten tikken die van de ene kant naar de andere kant de schat veilig moesten brengen. Zodra ze aan de overkant waren, moesten ze de schat in de korf gooien.

Als de krokodillen ze had getikt, moesten ze terug en moesten ze het opnieuw proberen. Alle kinderen kregen door dat als ze met ze 3en naar de overkant gingen dat ze meer kans hadden om de overkant te kunnen bereiken.

Daarna zijn we gaan oefenen om goed te schieten in de korven. Eerst legden we de bal op de grond neer en pakten de bal dan op richting onze neus en daarvandaan gooiden we de bal in de lucht.

Toen iedereen dat door had, begonnen we op de korven te schieten en schoot iedereen een stuk beter en werd er meer gescoord.

Bij de grote Spookies werd er een parcours afgelegd met schieten op de korven en eieren veilig over een parcours heen brengen.

Na de training hadden we 2 feestjes, namelijk die van die Evi en Bodhi. Na de traktaties zijn we met ze allen naar de plek gelopen waar de eieren verstopt waren. Toen alle kinderen de

paaseieren hadden gevonden, zijn we in de kantine wat gaan eten en drinken en mochten de kinderen de paaseieren versieren. Het was een gezellige boel.













Tot zaterdag weer!