

Teamwork makes the dream work

De Olympische Winterspelen van 2026 zitten er alweer bijna op, en wat hebben we genoten. Voor Nederland draaide het natuurlijk vooral om het langebaanschaatsen en shorttrack. Medailles vlogen ons om de oren, maar minstens zo mooi waren de verhalen achter de sporters. Vooral de shorttrackers hadden een voorbereiding waar je u tegen zegt en waar wij als Avanti | Post Makelaardij stiekem best wat van kunnen leren.

De bondscoach, Niels Kerstholt, was na het goud op de mannenaflossing zo ongeveer in staat om zelf het ijs op te rennen van blijdschap. Tegen NOS Sport vertelde hij dat de ploeg met een duidelijke missie naar de Spelen was gekomen: laten zien wie ze zijn, wat voor gave sport ze beoefenen en waar ze voor staan. En bij dat verhaal hoorde een teammedaille. Nou, die kwam er en nog wel in goud.

De ploeg had flink geïnvesteerd in teamgevoel. Zo gingen ze een jaar geleden naar Oostenrijk voor een militaire teambuilding. Niet zomaar een middagje touwtrekken, maar écht afzien. Want alleen met teambuilding kom je er niet; het is ook gewoon keihard werken en een topsportcultuur neerzetten waarin iedereen zich veilig voelt.

En dan was er nog de materiaalman, Kip Carpenter een man die niet alleen schaatsen slijpt, maar ook speeches geeft waar zelfs de meest doorgewinterde sporter kippenvel van krijgt. Voor de World Cup in Dordrecht verscheen hij verkleed als clown, en voor de Olympische Spelen kwam hij op als Romeinse strijder. Inclusief helmen voor alle sporters. Als je dan nog niet gemotiveerd bent, weet ik het ook niet meer.

En toen dacht ik: dit moeten wij ook!

Ik zie namelijk een prachtige nieuwe rol ontstaan voor onze eigen verzorgers en teambegeleiders. Hun takenpakket is nu al indrukwekkend: bidons vullen, pleisters plakken, tape

aanbrengen, dextro uitdelen, paracetamol zoeken, en het opruimen van alles wat spelers vergeten zijn (jasjes, trainingsbroeken, halve bananen, mysterieuze flesjes).

Maar stel je eens voor dat we daar een nieuwe functietitel aan toevoegen: **teambuildingverzorger** of **teambuildingbegeleider**.

Zij worden dan verantwoordelijk voor:

- Motiverende speeches voor belangrijke wedstrijden
- Militaire teambuildingweekenden in de Ardennen, Alicante of de Schotse Hooglanden
- Het creëren van dat ultieme gevoel van onoverwinnelijkheid

Klinkt toch fantastisch?

Even visualiseren...

Zie het voor je: onze teambuildingbegeleiders die vlak voor de wedstrijd in de kleedkamer uit een ijsbad omhoogkomen, verkleed als leeuwen. *Luctor et emergo*, maar dan met een brul.

Of een training waarbij je eerst door een brandende hoepel moet springen voordat je een doorloop mag nemen ,want bij Avanti Post Makelaardij gaan we voor elkaar door het vuur.

Of een begeleider die, verkleed als Harry Houdini, ontsnapt uit een met water gevulde melkfles. Gewoon, om te laten zien dat alles mogelijk is als je maar gelooft in teamwork.

En natuurlijk komen er spandoeken met krachtige teambuildingslogans in de sporthal en langs het veld.

De selecties doen als voorbereiding op het tweede deel van het veldseizoen mee aan *Kamp van Koningsbrugge*. Ze worden getest op conditie, kracht, angstbeheersing en teamwork. En als ze dat overleven, is elke tegenstander daarna een makkie.

Nog één week en de zaalcompetitie gaat weer van start. Er is

nog zoveel om voor te spelen: lijfsbehoud, play-off, kampioenschappen.

Heel veel succes en onthoud: **teamwork makes the dream work.**